

De Heilige Geest en de zonde tegen de Heilige Geest.

Zondag en maandag is het hier in Nederland 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> pinksterdag. Daarbij wordt herdacht en gevierd dat toenmaals de Heilige Geest werd uitgestort.

Omdat niemand God heeft gezien maar (AD het jaar 0) wél Zijn Zoon die mens geworden was op aarde, zei Jezus dat Hij, als Hij terug naar de hemel was gegaan en de mensen Hem niet meer zouden zien tot aan de wederkomst, hen de Trooster zou geven, de Heilige Geest.

Op die eerste pinksterdag hebben de mensen de Heilige Geest heel eventjes kunnen zien, het leek op “tongen als van vuur”. Daarna is de blijde boodschap weggewaaid met de wind. “En”, zei Jezus, “de wind waait waarheen hij wil”.

De, ik neem aan, meeste Christenen geloven dat deze Geest nog steeds werkzaam is. En ook te herkennen is. En wel aan henzelf. Niet alleen wat zij geloven, maar ook hoe zij handelen. Hoe zij in het leven staan en daar werk van maken.

Tijdens een toespraak in een groot stadion schoot Poetin ineens een tekst uit de bijbel te binnen: “aan de vruchten herkent men de boom”. Nou neem ik aan dat hij niet zichzelf daarmee bedoelde.

Want de apostel Paulus schrijft in één van zijn brieven wat de vrucht van de Geest is:

- 1. Liefde –2. Blijdschap (of vreugde) – 3. Vrede – 4. Geduld – 5. Vriendelijkheid --
- 6. Goedheid – 7. Trouw – 8. Zachtmoedigheid –9. Zelfbeheersing .

Hier begint mijn twijfel over patriarch Kirill, want ik denk níet dat deze 9 goede woorden van hem afstralen. Terwijl je dat van hem mag verwachten omdat hij een voorbeeld voor zijn kudde moet zijn. Het mag ook tekenend zijn dat ik weet niet hoeveel geestelijken hem een brief hebben geschreven dat hij fout handelt.

- Daarom denk ik dat patriarch Kirill zondigt tegen de Heilige Geest.

Jezus zegt dat elke zonde vergeven wordt als je er om vraagt, ook als je de naam van de Vader of de Zoon misbruikt. Maar de zonde die **níet** vergeven wordt is de zonde tegen de Heilige Geest.

Daar komt nog bij dat de Heilige Geest **overtuigt** van zonde. Een mens die de woorden van Jezus hoort en leest moet beseffen dat hij verkeerde dingen kan doen. Het kan dus zaak zijn om deze 9 woorden in je hart mee te dragen.

Er zijn ook mensen die deze woorden al van nature in zich dragen, zónder dat ze Jezus kennen.

Je kent zulke mensen vast wel.

*“Waarom kijk je zo boos?” vroeg de Heer. “Als je doet wat goed is, dan kun je iedereen aankijken. Als je doet wat slecht is dan zal het kwaad je te pakken krijgen. Het kwaad wil de baas over je zijn. Maar jij moet sterker zijn dan het kwaad.”*