



Foto: Peter Hilz

'ALS JE TWEE OF DRIE GOEDE MEDICIJNEN IN DE MARKT WEET TE BRENGEN, DAN BEN JE GROTER DAN PHILIPS'

twee of drie goede medicijnen in de markt weet te brengen, dan ben je groter dan Philips."

13 Galapagos is helemaal onder uw leiding gegroeid. U heeft circa 1,5

procent van de aandelen. Had u niet een groter belang willen hebben? "Ik ben bij Crucell begonnen met het opzetten van een divisie. Toen die als Galapagos apart werd gezet, had ik nul aandelen en was ik een directeur met een salaris. Ik ben pas aandelen gaan kopen bij de beursgang in 2005 en heb door de jaren heen opties gekregen. Het is procentueel niet veel, maar qua waardering wel. Het is daarnaast een prachtig verhaal. De groeipatronen, de marktwaardering, dat is in geen enkele andere sector mogelijk, behalve misschien de internetsector. Het is spectaculair mooi om hieraan te mogen bouwen en dit mee te mogen maken."



— Column —

Catalyst



Als u dit leest, weten we allang of Catalonië het lef had de onafhankelijkheid uit te roepen. Boeiend daarbij vind ik de reactie van Spaanse bedrijven die hun hoofdkwartier hebben staan in het straks misschien wel Catalaanse 'buitenland'.

Zo dreigt dus een aftocht van grote bedrijven en een forse tegenslag voor dit rijke Catalonië. Je zou toch bijna denken dat dit de bestuurders van de regio tot nadenken zou dwingen. Maar wellicht dat eeuwenoude sentimenten hier zwaarder wegen dan economische. De reeds gespannen sfeer, ook binnen Catalonië, zal er niet beter door worden.

Catalexit is dan weliswaar nog geen Catalexit, we weten inmiddels van Brexit dat bedrijven, burgers en met name buitenlui stemmen met de voeten. Voor je het weet vlucht iedereen naar de eurozone. En als niemand in de rest van de eurozone Catalonië erkent, wordt dat dus een soort niemandsland. En als het alsnog deel zou worden van de eurozone, zal de Spaanse regering de regio wel flink straffen met een boycot en een verregaande vorm van isolatie. Voor zover dat echt zou mogen, trouwens.

Dat moge een boodschap zijn voor andere regio's die zich willen afscheiden van hun moederland binnen Europa. Tenzij dat natuurlijk in volle har-

monie gebeurt. Als Vlaanderen en Wallonië er samen uitkomen om België op te heffen, is dat vooral jammer voor dat goed presterende nationale voetbalelftal. Maar voor de relatie met de rest van Europa hoeft zoiets geen dramatische gevolgen te hebben. Een scheiding van Lombardije, Zuid-Tirol, Piemonte, et cetera van de rest van Italië lijkt me al een heel stuk ingewikkelder.

Het is alsof je een doos van Pandora opent – en dit verklaart dan ook meteen de oorverdovende stilte in Brussel en daarbuiten: iedereen weet wel een regio in de nabije omgeving, die een eigen koers zou willen varen. Als Catalexit zomaar zou lukken, is het hek van de dam. Daarom heet dit vooral een "binnenlandse Spaanse aangelegenheid" te zijn, waar niemand zijn vingers aan wil branden.



WOUTER WEIJAND
is Chief Investment Officer bij Providence Capital